

Nieuws uit groep 5

Na die heerlijk lange zomer zijn we met frisse moed begonnen aan het nieuwe schooljaar. Voordat we op avontuur gaan, moeten we elkaar eens beter leren kennen. Daarom doen we allerlei kennismakingsspelletjes, want sommigen van ons hebben elkaar zes weken lang niet gezien!

Ook is het lekker om na een poosje stil zitten even goed te bewegen, dus zingen we een liedje of doen we een spelletje tussen twee lessen in.

Groep 5 moet een klas worden van iedereen, dus met elkaar praten we over welke regels we belangrijk vinden. In de teams proberen we goed samen te werken, want dan lukt het nog beter!

Aan het begin van het jaar worden we allemaal opgemeten, zodat we kunnen zien, hoeveel centimeter we groeien voordat we naar groep 6 gaan ;)

Het is al duidelijk, dat we keihard gaan oefenen op de tafels; de tafel van 7 is nu nieuw aangeboden en gaan we elke dag zingen. Oefent u lekker mee? En ... oja, de eerdere tafels van 1 t/m 6 zijn helaas niet meer zo vlot op te zeggen, dus die mogen ook nog wel wat opgefrist worden. Een prettige site, waar je lekker op kunt oefenen, is www.tafeldiploma.nl

Bij die warme schooldagen nemen we ons leesboek mee naar het park:



Groep 5 is het eerste jaar voor de wereldoriënterende vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie.

Het eerste hoofdstuk van aardrijkskunde gaat over wat er met al dat regenwater gebeurt in ons lage land. Ook ontdekken we dat een kaart een soort luchtfoto is, waardoor je goed overzicht hebt over een stad of een stuk land.

De legenda vertelt ons wat de kleuren en symbolen betekenen. Zo leren we stap voor stap kaartlezen.

In de taalles hebben we nog eens herhaald wat een werkwoord is, een zelfstandig naamwoord en een bijvoeglijk naamwoord.

De teksten van Nieuwsbegrip gingen over de Werelderfgoedlijst en over de bosbranden in de Amazone. Zo blijven we allemaal op de hoogte van wat er gebeurt in de wereld!

We hopen op een goed schooljaar; de kop is er af!

Juf Suus, juf Gitana en juf Carla