



Stichting De Mangoboom

NIEUWSBRIEF 46 – OKTOBER 2021

Beste vrienden van De Mangoboom!

Allereerst hartelijk dank dat u betrokken bent bij het werk van onze stichting! We zijn ook heel blij met uw trouwe ondersteuning. In deze nieuwsbrief is er weer veel nieuws te melden over de kinderen in ons kindcentrum.

START SCHOOLJAAR

Onlangs, in oktober, zijn ook in Burkina Faso de scholen weer van start gegaan. Dat is altijd weer een hectische periode. De kinderen moeten op school worden ingeschreven. Er moeten allerlei schoolspulletjes worden aangeschaft. En natuurlijk moeten vooral de kinderen zelf wennen aan het nieuwe weekritme, en sommigen van hen zelfs aan een nieuwe school.

Niet onbelangrijk is dat de kinderen nu ook weer regelmatig moeten worden kaalgeknipt. Uit hygiëne-overwegingen mogen ze op school geen lang haar hebben. Dus geen stoere krulletjes voor de jongens en geen vlechtjes met kraaltjes meer voor de meisjes. Maandelijks komt de kapper op bezoek en maakt hier met zijn schaar korte metten mee...



Op dit moment gaan er drie kinderen naar de kleuterschool, tien naar het basisonderwijs en vier naar de middelbare school. Voor deze laatste groep is de reis iets langer geworden. Zij gaan nu, naar goed Hollands gebruik, met de fiets naar school. Voor de verzorgers

betekent de start van het nieuwe schooljaar wat meer rust overdag. Dat is ook niet verkeerd.

TIJDELIJKE OPVANG

Het kindcentrum krijgt regelmatig nieuwe zorgaanvragen vanuit *Action Sociale* (de Burkinese jeugdzorg). Achter iedere aanvraag zit weer een eigen verhaal.

Zo kwam onlangs Abdoul in beeld. Abdouls moeder is een zestien jaar oud schoolmeisje. Toen zij was bevallen van haar kindje, ontstond er onduidelijkheid over wie de vader van het kind zou zijn. De vermeende vader ontkennde dat Abdoul zijn zoon was. Abdouls moeder was hierdoor erg van streek en belandde in een postnatale depressie. Zij was hierdoor niet meer in staat om voor Abdoul te zorgen. *Action Sociale* heeft hem (vooralsnog tijdelijk) in ons kindcentrum ondergebracht. De hoop is dat wanneer moeder zich beter voelt, zij de zorg voor Abdoul weer op zich kan nemen.



VERDRIET DOOR TEREUR

We hebben de afgelopen jaren enkele malen geschreven over de veiligheidssituatie in Burkina Faso. Met name in het noorden van het land wordt het steeds onveiliger door toenemend jihadistisch terrorisme. Onlangs werd het dorp van de pasgeboren tweeling Adama en Awa aangevallen door een groep terroristen. Bij deze aanval kwam de moeder van de



tweeling om het leven. De oma bedacht zich geen moment en vluchtte met de twee baby's naar Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso. Zij bracht de kinderen daar onder in een katholiek ziekenhuis. Door ondergewicht van de tweeling bleek zorg in een couveuse noodzakelijk. De kindjes wogen elk amper 1.200 gram. Omdat ze niet langere tijd in het ziekenhuis konden blijven, zocht een non uit het ziekenhuis naar een plek waar de kinderen opgevangen zouden kunnen worden. Zo belandden zij uiteindelijk in ons kindcentrum.

Helaas hebben Adama en Awa maar een week bij ons kunnen verblijven. De tweeling bleken zodanig verzwakt dat zij beiden na een week zijn overleden. Hoewel het terrorisme nog niet het gebied van ons kindcentrum heeft genaderd, worden we op deze manier toch van heel dichtbij met de gevolgen hiervan geconfronteerd. U begrijpt dat iedereen heel verdrietig was.



ADOPTIE

Sinds 2017 werkt Stichting De Mangoboom actief aan het opsporen van families van kinderen die in ons centrum wonen. Voor sommige kinderen betekent dit dat zij na een korter of langer verblijf bij ons teruggebracht kunnen worden naar hun families. De stichting zet zich hier actief voor in omdat wonen binnen een gezinssituatie vele malen beter is voor de ontwikkeling van een kind. Vanaf aanmelding van een kind in ons centrum wordt er actief nagedacht over de mogelijkheden voor opvang op langere termijn. We doen dit samen met *Action Sociale*.

Soms blijkt het onmogelijk om kinderen bij de familie terug te brengen of in een pleeggezin te plaatsen. Om die reden zijn er door *Action Sociale* in de afgelopen

periode drie kinderen aangemeld voor adoptie in het buitenland. Op dit moment zijn stafmedewerkers druk bezig met het verzamelen van de juiste documentatie om de adoptie mogelijk te maken. Hopelijk vinden deze kinderen de juiste ouders om voor hen te zorgen.

EVENEMENT

De kinderen uit ons kindcentrum staan in de omgeving bekend vanwege hun zang- en dansvaardigheden. De kinderen voeren hun kunsten dan ook graag op voor lokaal publiek. Regelmatig worden er in een dorp niet ver weg evenementen georganiseerd. Hier leren de kinderen ook nieuwe danstechnieken en andere vaardigheden. De kinderen gaan hier graag naartoe. Hier hebben zij ook de zogenaamde Warba dans geleerd. Dit is een culturele dans van de Mossi-stam waartoe de meeste kinderen behoren. Aan het eind van zo'n dag lezen de oudere deelnemers verhalen aan de kinderen voor. U begrijpt dat dit een soort hoogtepunten voor de kinderen zijn.



DANKEN EN BIDDEN

- 🌿 Dank voor de goede start van het schooljaar. Bid voor de schoolprestaties van de leerlingen.
- 🌿 Bid voor de toekomst van ieder kind. Dat ieder kind op de juiste plek mag terechtkomen.
- 🌿 Bid voor bescherming voor Burkina Faso tegen toenemend terrorisme. En voor de kwetsbare kinderen die hier als eerste het slachtoffer voor worden.

**HARTELIJK DANK VOOR UW
BETROKKENHEID EN STEUN DOOR
UW GEBED EN GIFTEN!**

