

Een kijkje in groep 8:

Wist je dat:

- wij heel hard thuis hebben gewerkt?
 - onze juf mega trots is op ons?
 - wij ons advies hebben gehad?
 - wij dit jaar niet echt op een middelbare school kunnen kijken?
 - maar wel online lessen kunnen volgen?
 - en dat wij dat erg leuk vinden?
 - wij al een middelbare school hebben gekozen?
 - er kinderen naar Bergen op Zoom naar school gaan?
 - er kinderen naar Kapelle op school gaan?
 - er kinderen naar Goes op school gaan?
 - wij een musical hebben gekozen?
 - wij daar ontzettend veel zin in hebben?
 - wij vrijdag de rollen krijgen?
 - wij nu ook een meester in de klas hebben?
 - hij meester Marcel heet?
 - hij eerst in groep 5 zat maar nu bij ons?
 - wij hopen dat we dit jaar wel op kamp kunnen?
 - wij onszelf de Among us groep noemen?
 - de juf zegt dat ze net Darth Vader is met haar face-shield op?
 - wij moeten lachen als zij hem dan weer nadoet?
-
- en als laatste.....het heel gezellig is bij ons in de klas?

Groetjes van groep 8, meester Marcel en juf Siöbhän