



Stichting De Mangoboom

NIEUWSBRIEF 40 – OKTOBER 2020

Beste vrienden van De Mangoboom!

Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid bij onze stichting! In deze nieuwsbrief staan we eens stil bij de oudere kinderen in het centrum. Ook over hen is veel te vertellen.

EINDE VAN DE VAKANTIE

Het einde van de extra lange zomervakantie is vanaf begin deze maand een feit. Door de coronacrisis hebben de schoolgaande kinderen uit het centrum veel tijd in het centrum doorgebracht. Het 'rondhangen' komt daarmee op zijn eind. Laten we hopen dat de scholen nu weer permanent open zullen blijven.



TERUG VAN WEGGEWEEST

Zoals u weet zet Stichting De Mangoboom zich in om kinderen in het centrum terug te brengen bij hun familie. Dit kan uiteraard alleen wanneer de familieleden bij ons bekend zijn. Soms is het een hele zoektocht om families terug te vinden. In Burkina Faso wonen 20 miljoen mensen, dus zonder aanwijzingen is het onbegonnen werk. Gelukkig is het – met wat hulp van dorpsgenoten – in heel wat gevallen gelukt.

Onze motivatie voor het terugplaatsen van kinderen bij familie is dat het beter voor de kinderen is. Kinderen die in een gezin opgroeien, hebben een andere psycho-

socialisatie dan kinderen in het centrum. Dat heeft onder andere met de hechting van de kinderen te maken. Dit vormt dan ook voortdurend een punt van aandacht (en zorg).

INOUSSA

Eén van de kinderen die in 2017 naar zijn familie is teruggekeerd is Inoussa. Voor Inoussa was de terugkeer naar zijn familie een fijne ervaring. Tegelijkertijd mist hij ook het centrum, de plek waar hij opgroeide.



Inoussa wilde al langere tijd het centrum weer bezoeken. Onlangs is deze wens werkelijkheid geworden. Na afloop van het bezoek schreef hij ons een brief waarin hij vertelde blij te zijn om iedereen weer te

zien. Hij was ook erg onder de indruk van de veranderingen in het centrum. Door het planten van bomen, struiken en bloemen is dat namelijk veranderd in 'een prachtige oase', zo schrijft hij. Inoussa ging ook op zoek naar de boom die hij zelf in 2016 plantte. Hij ontdekte dat die er nog stond en inmiddels fors was gegroeid.

U mag drie maal raden om wat voor boom het gaat...

Juist: een mangoboom!





BOOMPLANTDAG

Nu we het toch over bomen hebben, klimaatverandering is een thema dat ook in Burkina Faso speelt. Het *Ministerie van Milieu, Groene Economie en Klimaatverandering* is daarom in de provincie waar het centrum gevestigd is, een herbebossingsproject gestart. Het doel van het project is het vergroenen van de Sahel-regio. Praktisch betekende dit dat er 330 klimaat-bestendige bomen geplant moesten worden. Dat is voor een deel op ons nieuwe terrein gebeurd.

Er zijn verschillende soorten bomen geplant, zoals de Moringa (bij ons beter bekend als de Wonderboom), de Nééré (waarvan de zaden als kruid gebruikt kunnen worden) en de baobab. De geplante bomen zorgen straks voor een mooie groene omgeving en bevorderen tevens de voedselzekerheid in Burkina Faso.



Ali en Cedric – twee van onze jongens – mochten deelnemen aan deze boomplantdag.



VORDERING LANDAANKOOP

De aankoop van het terrein voor het kinderdorp is (helaas) nog steeds niet helemaal afgerond. Processen als dit verlopen enigszins traag in Burkina Faso. Inmiddels is het dossier al heel wat ministeries langs geweest. Steeds als we denken dat we nu alle stempels binnen hebben, komt er een nieuwe verrassing. En moet weer iemand anders zijn handtekening gaan zetten.

Tijdens ons laatste bezoek aan de lokale overheid (medio september) werd ons zo medegedeeld dat de stukken voor ondertekening naar de hoofdstad moesten. 'Binnen een aantal weken zou een registratienummer aan ons dossier gekoppeld worden.' Dat nummer hebben we helaas nog niet binnen. Afgezien daarvan zijn er binnenkort verkiezingen. We zijn inmiddels wel geïnformeerd dat de ambtelijke molens in de aanloop daarnaartoe zijn gestopt. We zullen dus nog langer geduld moeten hebben...

KERSTPROJECT?

We zijn op zoek naar één of meer bedrijven, scholen of verenigingen die nog een kerstproject zoeken. U kunt dan iets speciaals voor de kinderen in ons centrum doen.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan met ons contact op via fondsen@demangoboom.nl.

DIGITAAL BIJDAGEN



Het is mogelijk om direct aan het werk van de stichting bij te dragen door samenwerking met Givt. Als u al een Givt account bezit en de Givt-app op uw telefoon geïnstalleerd is, kunt u de QR-code hiernaast scannen. Als u deze nieuwsbrief digitaal leest, kunt u ook op de afbeelding 'klikken'.

U kunt ons natuurlijk ook via de website ondersteunen (<http://demangoboom.nl/eenmalige-bijdrage>).

DANKEN EN BIDDEN

- 🌱 Dank voor de kinderen die naar een familie terug konden keren.
- 🌱 Bid voor de kinderen in het centrum. Dat ze ondanks dat ze niet in een eigen familie opgroeien, toch de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben.

HARTELIJK DANK VOOR UW BETROKKENHEID EN STEUN DOOR UW GEBED EN GIFTEN!

Namens de kinderen in Burkina Faso.